



Herinner mij
niet in sombere dagen,
herinner mij
stilletjes genietend van de eenvoudige dingen.
Herinner mij vooral
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Dankbaar om wie zij was en om wat zij voor ons heeft betekend
moeten wij afscheid nemen van

mevrouw **Ilona Bouckaert**

echtgenote van de heer Andre Garrez

Zij werd geboren te Menen op 27 april 1941
en is, omringd door haar geliefden,
zachtjes ingeslapen in wzc Sint-Camillus te Wevelgem op 9 januari 2020.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid van haar te nemen tijdens
de uitvaartplechtigheid in de Sint-Hilariuskerk (centrum) van Wevelgem
op **donderdag 16 januari 2020 om 10.00 uur**.

Er is gelegenheid tot rouwbetuiging vanaf 9.40 uur.

Ilona is de echtgenote van

Andre Garrez

de zorgzame ma en liefste oma van

Kurt en Els Garrez - De Moerloose
Arno
Tristan

de zus, schoonzus en tante van

Medard en Mariette Bouckaert - Vanbossel en familie
Walter[†] en Monique Deruytere - Bouckaert en familie
Willy[†] en Francine[†] Bouckaert - Vercauteren en familie
Walter[†] en Christiane Desseyn - Bouckaert Antoon Dhalluin
en familie
Eric en Rita Vanhuylebroeck - Bouckaert en familie

Roger[†] Garrez en familie
Ethel en Jacqueline Breyne - Debeuf en familie
Ronny en Marie-Christine De Poortere - Debeuf en familie

Zij blijft in het hart van de families Bouckaert - Vanderhaeghe en Garrez - Vandenberghe

Na de dienst krijgt Ilona haar laatste rustplaats op
de gemeentelijke begraafplaats aan de Moorselestraat te Wevelgem.

Voor een stil moment bij Ilona bent u welkom in het rouwcentrum,
Caesar Gezellestraat 60, Moorsele
op maandag en dinsdag van 17.00 uur tot 19.00 uur
woensdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Met dank aan haar huisarts en de medewerkers van wzc Sint-Camillus Wevelgem
voor hun toegewijde zorg.

Rouwbetuiging: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. familie Garrez-Bouckaert
Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem,
of via www.uitvaartzorg-stragier.be