

Weggaan is iets anders  
dan het huis uitsluipen  
zacht de deur dichttrekken  
achter je bestaan en niet terugkomen.  
Je blijft iemand op wie wordt gewacht.

Weggaan kun je beschrijven als  
een soort van blijven.  
Niemand wacht dan, want je bent er nog.  
Niemand neemt afscheid,  
want je gaat niet weg.





Jij bent niet meer daar waar jij was,  
nu ben je overal waar ik ben.  
Victor Hugo

Wij nemen in intieme kring afscheid van  
mevrouw  
**Lucienne Heytens**

Echtgenote van de heer Marcel Doornaert

Geboren te Wevelgem op 2 december 1935  
en gesterkt door de ziekenzalving,  
zachtjes ingeslapen op 12 september 2021

Gelegenheid tot groeten in het funerarium,  
Caesar Gezellestraat 62 Moorsele  
op maandag en dinsdag van 17 uur tot 19 uur  
en woensdag van 17 uur tot 18 uur.

Grenzeloos dankbaar:

Marcel Doornaert

Karliën Doornaert en Luc Caenepeel

Jasper, Paulien

Erika Doornaert en Koenraad Martens

Anton en Charlotte, Emma

Familie Heytens - Himpe

Familie Doornaert - Costeur

Met warme dank aan familieleden en vrienden,  
aan alle medewerkers van wzc Sint-Camillus  
en aan het team van huisartsen Corne-Douchy  
voor hun nabijheid, hun zorg en steun doorheen de voorbije jaren.

Rouwbetuiging: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. familie Lucienne Heytens  
Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem  
of via [www.uitvaartzorg-stragier.be/rouwbetuigingen](http://www.uitvaartzorg-stragier.be/rouwbetuigingen)