



Hij hield van de zon, de zee
de natuur en ... ook van mensen.
Blijf hem zo gedenken.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
en voor velen betekend heeft,
nemen wij afscheid van

de heer

Frans Vanoosthuysse

echtgenoot van mevrouw Yvette Derieuw

Geboren te Sint-Eloois-Winkel op 20 maart 1938
en van ons heengegaan te Roeselare op 16 november 2021.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
in de aula van rouwcentrum Ghillemy, Caesar Gezellestraat 60 Moorsele
op **zaterdag 20 november 2021 om 10.00 uur**.

Aansluitend vertrouwen wij zijn as toe aan de natuur op de strooiweide
van de gemeentelijke begraafplaats aan de Moorselestraat in Wevelgem.

Frans is de echtgenoot van Yvette Derieuw

de broer, schoonbroer en nonkel van

Willy[†] en Denise[†] Demeyere - Vanoosthuysse en familie

Georges[†] en Justine Derieuw - Oris en familie

Agnes Vuylsteke en familie

Denise[†] Derieuw

Michel[†] en Christiane Vanruymbeke - Derieuw en familie

Hij blijft in het hart van de families Vanoosthuysse - Werbrouck en Derieuw - Commeijne

Een warm woord van dank aan zijn huisarts,
alle medewerkers van de thuisverpleging en thuiszorg
en de burens voor hun hulp, hun luisterend oor en alle steun.

Rouwbetuiging: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. Frans Vanoosthuysse
Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem
of via www.uitvaartzorg-stragier.be/rouwbetuigingen