



De Heer heb ik lief,
ik roep Hem aan mijn leven lang.
Ja, U hebt mijn leven ontrukkt aan de dood.
Psalm 11

Dankbaar om haar gelovig leven
van toewijding en inzet,
nemen wij gelovig afscheid van

Zuster Lieve LOOBUYCK

Zusters van Liefde-Heule

Zij werd geboren te Merkem op 20 maart 1932.

Zij wijdde zich, door religieuze professie toe aan God en de mensen
op 19 augustus 1961.

Rustig en vredig is zij van ons heengegaan op 21 maart 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om, in verbondenheid met zuster Lieve,
Eucharistie te vieren en haar voltooid leven aan Gods Liefde toe te vertrouwen
in de Sint-Amanduskerk, Dorpsplein 10 te Gullegem
op zaterdag 26 maart 2022 om 10u30.

Begroeting vanaf 10u15.

Een laatste groet aan Zuster Lieve kan gebracht worden
op donderdag van 17.00 uur tot 19.00 uur
in het funerarium Ghillemy, Caesar Gezellestraat 60 Moorseele.

Rouwbetuiging: *Herfstvreugde*, Kloosterstraat 23, 8560 Wevelgem
of via www.uitvaartzorg-stragier.be/rouwbetuigingen

Dit melden u in het geloof op eeuwig leven en verbonden tot over de dood heen:

De Algemeen Overste, zuster Riet Devriese en de Zusters van Liefde, Heule,

De verantwoordelijke, zuster Georgette Bombeke en de gemeenschap van
de Zusters van Liefde, Herfstvreugde, Wevelgem,

E.H. Henri Vandeburie, Algemeen Directeur van de Zusters van Liefde, Heule,

Maria[†] Loobuyck, haar tweelingzus

Jozef en Marie-Antoinette[†] Loobuyck-Debouvere en familie

Paul en Frieda Loobuyck-Vanoverschelde en familie

Hendrik[†] en Trees Loobuyck-Debouvere en familie

E.P. Daniël[†] Loobuyck – Oblaat

Zuster Magda Loobuyck – Zusters van Maria Ingelmunster

haar broers, zus, schoonzus, neven en nichten

De familie Loobuyck-Depover

Met dank aan:

haar medezusters, voor hun goede zorg en gebed,

haar huisarts,

de verpleegsters van het Wit-Gele Kruis.