



Laat mij maar

*Kijk nog eenmaal in m'n ogen,
zie een laatste keer naar mij,
voel maar niets van mededogen
ga maar heen en voel je vrij.*

*Denk nog eenmaal aan 't verleden,
werp een laatste blik op toen.
'k Heb je tot 't laatst aanbeden,
ga maar zonder afscheidsoen.*



Dankbaar om wat hij voor ons betekende, melden wij u het overlijden van
de heer

Jozef Corneillie

echtgenoot van mevrouw Marcella Gheysen (†2009)

Geboren te Wevelgem op 18 maart 1924
en omringd door zijn geliefden vredig ingeslapen
te Gullegem op 24 maart 2024

Wij nodigen u vriendelijk uit op de plechtige uitvaartdienst
op dinsdag 2 april 2024 om 10.30 uur
in de Sint-Amanduskerk, Dorpsplein 10 te Gullegem.

Er is gelegenheid om de familie te groeten vanaf 10.10 uur.

Vader Jozef zullen we laten rusten bij zijn echtgenote
in de familievergunning op de begraafplaats van Gullegem.

Er is geen begroeting in het funerarium,
maar denk aan de mooie momenten
die je aan Jozef hebt gegeven of van hem hebt gekregen.

We gaan je missen, elke dag
jouw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Pol Corneillie

Stijn
Tijs en Gaëlle, Ayden en Robin
Klaas
Nele en Jimmy, Amelie

Kristien en Wim[†] Corneillie - Ameye

Annelies, Bo en vriend
Griet
Dries en Liese, Jolien en Laura

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Marcel[†] en Ginette[†] Gheysen - Vandeghinste en familie
Frans[†] en Noëlla[†] Gheysen - Withouck en familie

Hij blijft voor altijd verbonden met de families
Corneillie - Quartier
Gheysen - Patijn

Een woord van dank gaat uit naar het team van huisartsenpraktijk Medimo
en het voltallige team van wzc Het Gulle Heem
voor de liefdevolle verzorging en steun.

Liefdevolle woorden van steun of mooie herinneringen
kan u met ons delen via www.uitvaartzorg-stragier.be/rouwbetuigingen